

Rondreis door Argentinië

Argentinië is het land van wijn, tango en gaucho's. De mensen zijn er vrolijk en energiek. Een rondreis voert onder meer naar de wijngebieden van Mendoza, aan de voet van de Andes, maar begint in bruisend Buenos Aires.

TEKST: HARMKE KRAAK / FOTOGRAFIE: DENISE KEUS



1



2



3

1 Wijngaard bij Cavas Wine Lodge.

2 Polofanaat Raoul is eigenaar van Estancia El Colibri, nabij Santa Catalina.

3 De tango is niet weg te denken uit het straatbeeld van Buenos Aires. Hier in de wijk San Telmo vallen leeftijdsverschillen voor even weg.



Het monument voor generaal Lavalle op Plaza de Mayo in Buenos Aires.

Als we na een rechtstreekse vlucht met KLM de stad in rijden, is operahuis Teatro Colón het eerste gebouw dat opvalt. Het elegante pand van rond 1900 ligt aan de brede verkeersader Avenida 9 de Julio, die naar ons hotel leidt. We logeren in het Sofitel in de chique wijk Recoleta. We zijn in Buenos Aires, het 'Parijs' van Latijns-Amerika, dat zijn gouden periode beleefde tussen 1880 tot 1930, toen Argentinië grote welvaart kende.

Het kerkhof El Cementerio de Recoleta blijkt een attractie! Het telt maar liefst vijfduizend mausolea in uiteenlopende bouwstijlen, van neoklassiek tot art nouveau. Evita Perón werd er bijgezet. De jonggestorven presidentsvrouw is nog altijd zeer geliefd bij de Argentijnen. Ze geldt als icoon, net als paus Franciscus I én koningin Máxima. In trendy Palermo vinden we, naast bars, restaurants en hippe interieurzaken, het Evita-museum. Het is heerlijk slenteren over de antiekmarkt rond Plaza Dorrego in de oude wijk San Telmo. Midden op straat dansen een oudere man en een jonge vrouw de tango. Ze krijgen een daverend applaus. We lopen langs de kraampjes met bric à brac en gaan de antiekwinkels af met hun fraaie art-decoglazens en sierlijke meubelen. In de buurt van het befaamde Plaza de Mayo zit café Tortoni, waar schrijvers als Jorge Luis Borges kwamen. In rozenpark El Rosedal genieten we, net als de Argentijnen, van de zon en de bloemengeur.

TUSSEN DE DRUIVEN

Van Buenos Aires vliegen we naar wijnstreek Mendoza. Vanuit het vliegtuig zien we het magistrale Andesgebergte met de eeuwig besneeuwde toppen opdoemen. Mendoza is een stad in Franse stijl met een lange historie. De chauffeur rijdt ons langs pleinen met oude platanen voordat we koers zetten naar de wijngebieden. Bij Cavas Wine Lodge verblijven we in schitterende suites. Vanaf het terras kun je de rijpe trossen van de zeldzame Franse béquignol-druiven aanraken. We genieten van de rust en het zicht op de wijnvelden. Als de zon ondergaat, worden vuurkorven ontstoken. Tijdens het diner krijgen we sublieme biefstuk voorgezet en wijnen van Argentijnse bodem. De volgende dag doen we bekende wijnhuizen aan als Norton en Luigi Bosca. Bosca experimenteert met vaten van Chinees en Russisch eiken, aangezien het Franse en Amerikaanse eiken dreigt op te raken. Vooral Chinees eiken zou kruidige tonen opleveren.

Na een prachtige rit door de Andes arriveren we in Valle de Uco, aan de voet van de Andes. Pas sinds ruim een decennium zijn er wijngaarden in dit hooggelegen gebied. De succesvolle Nederlandse zakenman Mijndert Pon was de eerste die het aandurfde. Hij werd

in de jaren negentig getroffen door de uitgestrekte leegte en begon er zijn wijngoed Salentein, vernoemd naar het kasteel in Nijkerk. Aanvankelijk verklaarde iedereen in Mendoza hem voor gek, maar hij bleek zulke goede wijnen te produceren, dat zijn voorbeeld navolging vond. Via een laan met populieren bereiken we ons logeerdadres *posada* Salentein. Tien minuten rijden ervandaan is het wijngoed met zijn imposante, natuurstenen entreegebouw. Het herbergt een *art gallery* met werk van Argentijnse schilders en Nederlandse meesters, allemaal afkomstig uit de privécollectie van Mijndert Pon. Natuur, kunst en wijn, dat zijn de drie elementen die bij wijngoed Salentein samenkomen. Luis is de man die ons hier rondleidt. We lopen over een kaarsrecht pad tussen de wijnranken naar het gebouw waar het allemaal gebeurt. Links van het pad groeit merlot, rechts de delicate pinot noir. Meer dan anderhalf miljoen liter aan kwaliteitswijnen produceert Salentein jaarlijks,

van Merlot, Pinot Noir en Malbec tot Sauvignon en Chardonnay. Luis: "Onze meest vooraanstaande wijn is de Premium, die wordt gefermenteerd op Frans eiken." Hij neemt ons mee onder de grond. Op elf meter diepte bevindt zich een kruisvormige ruimte waar de vaten liggen opgeslagen en de proefkamers zijn. "We hebben wijnen die werden geschonken bij het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima in 2002, zoals de Premium," zegt Luis met gepaste trots. Een verdieping hoger zien we hoe de flessen machinaal worden schoongespoeld, gevuld en van een Portugese kurk voorzien. We zijn onder de indruk. Eenmaal terug op onze *posada* ruikt het heerlijk naar gegrild vlees, dat wordt bereid op de barbecue, typisch Argentijns.

Salta betekent 'schoonheid' in het indiaans. We brengen een bliksembezoek aan deze stad in het noorden. We logeren midden in het centrum, in hotel Solar de la Plaza, en gaan de vele boetiekjes af vol Inca-waar. Na een kort verblijf in dit koloniale stadje met zijn roze kathedraal vliegen we naar Córdoba, de tweede stad van Argentinië. Wij verblijven ver van de stad in Estancia Dos Lunas. Om er te komen doorkruisen we de pampa, de grasvlaktes, en draaien we snelweg no. 9 op, de Camino Real. Deze oude handelsroute verbond Córdoba met steden als Lima en Buenos Aires. We rijden over lieflijke heuvels vol wuivende hoge grassen. Op een stille zandweg komt een man te paard voorbij, de eerste *gaucho*.

PAARDEN EN PAMPA'S

En dan doemt onze *hideaway* op: Dos Lunas in vallei Ongamira. De kleinschalige ranch is paradijselijke gelegen, midden in de natuur, en heeft kamers in klassiek-landelijke stijl. "We hebben →



Ruig en betoverend tegelijk, het landschap bij Estancia Dos Lunas.





De roze kathedraal in Salta.

45 paarden op de ranch,” vertelt manager Juan. “Criollo’s, dat zijn robuuste dieren die gemakkelijk in de bergen kunnen lopen.” We maken op de paarden een tocht door de natuur. Het is of we door een filmdecor rijden, zo fraai zijn de heuvels en rotsformaties. Boven ons zweeft een condor. We zijn hier in het land van de indianen. Juan: “Om aan de Spaanse kolonisten te ontkomen, vluchtten de indianen de hoogste berg op en sprongen ervan af. Op de top van de berg is nu een condornest. Volgens de legende is het de geest van de indianen.” Die berg is de Cerro Colchequin, een mystieke plaats. Terug bij de ranch staat er een heerlijke *afternoon tea* voor ons klaar bij het zwembad.

POLO BIJ EL COLIBRI

Ons volgende logeeraadres is Estancia El Colibri, vlak bij het plaatsje Santa Catalina. We maken kennis met Raoul, de Franse eigenaar. Hij fokt zijn eigen polopaarden en we vallen met onze neus in de boter, want er begint juist een wedstrijd. Raoul neemt deel aan de match, evenals zijn puberzonen Sacha en Gaultier. Vanaf een houten tribune kijken wij en de andere gasten toe hoe het spel heen en weer golft over het veld. De paarden schuimbekken van de inspanning. Om het kwartier wisselen de mannen van paard. Raoul draagt een cap van La Martina en hoge laarzen met kniebescherming. Ook de paarden dragen scheenbeschermers. Na afloop borrelen we met Raoul en zijn vrouw Stéphanie. Ze hebben hun charmante Estancia El Colibri zelf ontworpen. De naam heeft alles te maken met hun beider hobby’s. “Stéphanie is helikopterpiloot en zowel helikopters, polopaarden als kolibri’s zijn zeer wendbaar,” verklaart Raoul. We genieten nog een volle dag van de *estancia* voor we terugkeren naar Buenos Aires. Daags erna vliegt de Boeing van KLM ons terug naar Amsterdam. In de lucht werpen we een laatste blik op de miljoenenstad aan de Rio del Plato, de breedste rivier ter wereld. →



Raoul, links, maakt zich met zijn buddy op voor een wedstrijd.

Reisaanbieding

Ontdek en proef het mooiste van Argentinië

Exclusief voor Nouveau werd deze 14-daagse privé(wijn)reis door Argentinië samengesteld. U vliegt comfortabel met KLM naar Buenos Aires en Travel withStyle selecteerde de mooiste wijngebieden, heerlijke accommodaties en interessante locaties voor u.

REISPROGRAMMA

Dag 1 Vanuit Schiphol Amsterdam vliegt u met een rechtstreekse vlucht van KLM (maaltijden aan boord) naar Buenos Aires, waar u nog dezelfde avond arriveert. U wordt opgewacht en met een privétransfer naar uw hotel gebracht. U verblijft de komende 2 nachten in het 5-sterren Sofitel Buenos Aires, dat de redactie van Nouveau beoordeelde als 'luxe, fraai ingericht en geweldige service'.

Dag 2 (ontbijt, lunch) Vandaag verkent u Buenos Aires. Tijdens deze halve dagexcursie maakt u kennis met 'het Zuid-Amerikaanse Parijs'. Na de lunch wordt u teruggebracht naar uw hotel. Middag en avond ter vrije besteding.

Dag 3 (ontbijt) Dag ter vrije besteding in Buenos Aires. U kunt – optioneel – de beroemde tango-show inclusief diner reserveren.

Dag 4 (ontbijt, diner) Na het ontbijt wordt u naar de luchthaven van Buenos Aires gebracht en vliegt u met LAN naar Mendoza, waar u wordt opgewacht door uw chauffeur en gids, die u de stad laten zien. U verblijft 2 nachten in de sfeervolle luxe van 5-sterrenhotel Cavas Wine Lodge.

Dag 5 (ontbijt, lunch, diner) Vandaag bent u te gast bij Luigi Bosca, een indrukwekkende wijnboerderij, bekend om de zachte Malbecs. Uw wijngids laat u de wijnmakerij zien. Hierna begeeft u zich naar een ander wijngebied om kennis te maken met de beroemde wijnboerderij van Mijsdert Pon. Salentein is inmiddels een begrip in de wijnwereld.

Dag 6 (ontbijt) Na het ontbijt vliegt u naar Salta.

Als contrast verblijft u een nacht in het ultramoderne Design Suites, een prachtig gebouw met ultramoderne luxe kamers.

Dag 7 (ontbijt, lunch, diner) Na het ontbijt vertrekt u met uw chauffeur naar Cafayate. Onderweg gebruikt u de lunch in een lokale gelegenheid in Cachi. En route komt u door de historische plaatsen Seclantás, Molinos, Angastaco, San Carlos en Animana. De volgende 2 nachten verblijft u in het koloniale hotel en wijnboerderij Patios de Cafayate. Dit prachtige hotel biedt heerlijke faciliteiten.

Dag 8 (ontbijt, lunch en diner) Vandaag gaat u het wijnhuis bezoeken dat verbonden is aan het hotel. Ook zijn er bezoeken aan omliggende wijnhuizen ingepland. U luncht in een eenvoudige lokale gelegenheid. De middag hebt u ter vrije besteding. Diner wordt geserveerd in het hotelrestaurant.

Dag 9 (ontbijt, lunch en diner) Na uw ontbijt vertrekt u richting Sata, een prachtige tocht waarbij u tevens de Quilmes-ruïnes zult bezoeken. Aansluitend vliegt u naar Córdoba. Hier wordt u opgewacht door uw chauffeur, die u via een prachtige route naar uw accommodatie brengt. U verblijft op een echte Argentijnse ranch, de Dos Lunas-ranch. Is paardrijden niets voor u, dan kunt u bijvoorbeeld met lokale gidsen wandelingen maken in de omgeving. Ontbijt, lunch en diner gebruikt u op de *estancia*. Optioneel: u kunt kiezen (niet in de maanden mei-oktober) voor een verblijf in het vijfsterren Relais & Châteaux El Colibri tegen meerprijs.

Dag 10 (ontbijt, lunch en diner) Geniet van alles wat Estancia Dos Lunas te bieden heeft.

Dag 11 (ontbijt) Uw privéchauffeur brengt u naar de luchthaven van Córdoba voor een binnenlandse vlucht naar Buenos Aires. Hier wordt u verwelkomd in het Sofitel voor uw laatste overnachting in Argentinië.

Dag 12 (ontbijt, maaltijden aan boord) Uw laatste

dag in Buenos Aires. Geniet van de shopping-mogelijkheden. In de late namiddag wordt u naar de internationale luchthaven gebracht voor de rechtstreekse nachtvlucht met KLM.

Dag 13 (maaltijden aan boord) Aankomst op Schiphol. Kijk op www.nouveau.nl voor de uitgebreide reisbeschrijving.

Verlengen in Argentijns Patagonië? Vraag naar de mogelijkheden.

Extra voorproef voor Nouveau-lezers Vóór uw reis bent u uitgenodigd voor een smaakrijke lunch op Landgoed Salentein in Nijkerk en ontvangt u bovendien een wijnpakket: een prachtige fles Luigi Bosca PLUS in een luxe geschenkdoos met een prachtig koppel Salentein-wijnen. U ontvangt tevens een luxe set reisbescheiden, brochures en informatiemateriaal.

Prijs Vanaf €6.490,- per persoon, op basis van een tweepersoonskamer. (Reissom afhankelijk van de geldende vliegtarieven, op de reisdata van uw keuze.)

Inbegrepen zijn Intercontinentale vlucht met KLM Amsterdam – Buenos Aires en v.v. • Alle binnenlandse vluchten met LAN: (Buenos Aires – Mendoza; Mendoza – Buenos Aires – Salta; Salta – Buenos Aires – Córdoba; Córdoba – Buenos Aires) • Alle accommodaties (zie www.nouveau.nl voor het volledige programma) • Alle privétransfers • excursies en lokale gidsen • Entreegelden en activiteiten • Maaltijden als vermeld in het programma.

Niet inbegrepen zijn Verzekeringen, eventueel af te sluiten door Travel withStyle • Niet-vernoemde excursies, maaltijden, fooien en uitgaven van persoonlijke aard • Bijdrages fondsen en administratiekosten van €25,- per reservering.

Boeken en informatie Travel withStyle, info@withstyle.nl, tel. 0541-70 74 71, www.withstyle.nl en www.nouveau.nl



- 1 De toegangspoort tot het stadspark van Mendoza.
- 2 Het zwembad van Estancia Dos Lunas, midden in de prachtige natuur.
- 3 Casa Rosada (presidentieel paleis) op Plaza de Mayo in Buenos Aires. Vanaf het voorbalkon sprak Evita Perón tot het volk.
- 4 Het prachtige domein van Cavas Wine Lodge.
- 5 Een zalmgerecht als lunch bij Cavas Wine Lodge.
- 6 Café Tortoni in Buenos Aires, waar bekende literatoren als Borges inspiratie opdeden.
- 7 Suite in Cavas Wine Lodge.
- 8 De statige entree van het Sofitel.



MET DANK AAN: KLM, AEROLÍNEAS ARGENTINAS, CONDOR TRAVEL ARGENTINA EN TRAVEL WITHSTYLE

Op hoog niveau

KLM vliegt drie keer per week rechtstreeks van Amsterdam naar Buenos Aires en vice versa. Het tijdsverschil is vier uur (in de zomer vijf). De vlucht duurt bijna veertien uur, maar het film- en muziek aanbod aan boord van de Boeing 777 is vrijwel onuitputtelijk. De service is elegant en persoonlijk. De crew is gedurende de vlucht steeds aanspreekbaar en komt geregeld langs met een hapje, drankje en een maaltijd. www.klm.com